

JUNI

Zaterdag 25/06
14:00 – 18:00

Iets minder mooi dan dit strand, maar toch genieten met de jaarlijkse zon-, zee-, sterdag!

We spreken met z'n allen om 14:00 af op de parking van De Ster (let op: op de vorige wasdanou stond het anders, maar dit is de juiste informatie).

Terugkomen doen we met de bus. We stappen af om 18:10 aan de kerk van Kieldrecht en zullen tegen 18:25 terug zijn aan het lokaal.

Neem ook zeker een rugzakje mee met een koekje en een drankje, eventueel zwemgerief en zonnecrème (afhankelijk wat het weer zal brengen ;)

Voor leden onder twaalf jaar is het €2 en voor leden vanaf twaalf jaar €4. Dit mag afgegeven worden aan de leiding.

Blijf nadien ook gerust nog even plakken op de zomerbar om het scoutsjaar mooi af te sluiten 😊

Inschrijven voor de spaghetti kan nog tot 23/06 via deze link: <https://forms.gle/h6bBPbNahmGbAbp17>



Tot snell

Aline, Behonegn, Elijah, Martin en Stijn